

Wie Wat Waar: Nu

Twee jaar geleden trok Maaïke met Amarant Reizen de Oostenrijkse bergen in. Dat je nooit weet hoe een avontuur eindigt, bewijst haar verhaal maar al te goed... Want uiteindelijk belandde Maaïke in het prachtige Scandinavië, waar ze betrokken raakte bij het zendingswerk van Jeugd met een Opdracht.

HOE BEN JE BIJ AMARANT REIZEN TERECHT GEKOMEN?

Ik was op zoek naar een actieve vakantie reis en toen vond mijn moeder de website van Amarant en zo begon het balletje te rollen.

WAT BRACHT JOU IN DE OOSTENRIJKSE BERGEN?

De onbekende natuur! Ik wilde graag de bergen in en heb veel in de Franse Alpen gelopen, maar had nog niet eerder in Oostenrijk gewandeld.

HOE ZOU JE HET REISGEZELSCAP OMSCHRIJVEN?

Een veelkleurige bende van mensen, veel verscheidenheid in achtergronden en karakters, samen een gezellige boel.

MOOISTE REISERVARING?

Op een nacht regende het en lag ik te mopperen in mijn bed, want de volgende dag zouden we een wandeltocht maken naar Zwitserland. De volgende ochtend stond ik op en wat zag ik toen ik uit het raam keek? Sneeuw op de bergen! Die dag heb ik voor het eerst een bergtocht gemaakt door een prachtig sneeuwlandschap, onder een strakblauwe lucht met een zonnetje, 25 graden. Heerlijk, indrukwekkend en vooral prachtig.

BIJZONDERE UITDAGING?

In die vakantie heb ik voor het eerst in de bergen gemountainbiked, dat was een spannende uitdaging!

GROOTSTE VERRASSING ONDERWEG?

Toen ik aankwam, bleek ik niet op de deelnemerslijst te staan, dus dat was enigszins een schok voor de reisleidster! Zeker aangezien ik daardoor op haar kamer terecht

kwam. Zij is nu één van mijn leiders van de discipelschapstraining, dus je begrijpt wel, onze tijd samen was goed en gezellig...

WIE OF WAT HEB JE MEEGENOMEN VAN JOUW AMARANT REIS?

Mijn vriendschap met mijn toenmalige reisleidster heeft ervoor gezorgd dat ik met Jeugd met een Opdracht in Noorwegen ben!

WAARVOOR SPRING JE OP DE BRES?

Ik spring op de bres voor mensen die lijden. Ik word vooral geraakt door kinderen en ouderen. Zij zijn soms zo kwetsbaar, maar o zo kostbaar. Ouderen hebben bijvoorbeeld een schat aan levenservaring. Kinderen kunnen mij op de gekste manieren verrassen en leren mij zoveel over wat het betekent om een kind van God te zijn. Bijvoorbeeld door Hem simpelweg te vertrouwen.

WAT INSPIREERT JOU?

Levenservaring van jong en oud, God en kinderen. Ik leer en geniet zoveel van de levenservaring van anderen!

WAT ZOU JE ZOEKENDE LEEFTIJDGENOTEN OP HET HART WILLEN DRUKKEN?

God wil je leven met je delen. Hij is niet op zoek naar een christen die Hij alleen op zondag in de kerk ontmoet. Nee, God wil in alles met je leven. Het leven met Hem is te gek voor woorden. Ik bedoel maar: ik, een Nederlandse, die door Hem erop uit gestuurd wordt naar Noorwegen. En vervolgens beland ik Chili! Alles behalve saai dus! Het leven met God is een avontuur. Niet altijd gemakkelijk, maar Hij is altijd bij mij en dat maakt dat ik het leven aankan en alles uit mijn leven wil halen. God wil zo ook voor jou zijn!



Profiel

WIE: Maaïke van Vuren (23)

WAT: zendelinge, keukenmanager en gastvrouw voor Jeugd met een Opdracht Nordland

WAAR: opgegroeid in Sliedrecht, volgde Maaïke de opleiding verpleegkunde en reisde vervolgens naar Noorwegen om een discipelschapstraining te volgen. Ging op outreach naar Chili en kwam even buurten in Nederland, maar... Maaïke keerde al snel terug naar Scandinavië, want niet alleen Noorwegen, maar ook haar verloofde Trygve heeft haar hart gestolen!