

Column Kees van Wijk

Algemeen directeur VVV Nederland

Hotspot of Godspot?



Vraag aan iemand waarom hij of zij met vakantie gaat en tien tegen één krijg je een antwoord in de trant van: 'er eens even helemaal uit zijn', 'de batterij weer opladen', 'niks hoeven en lekker genieten'. Maar niets is minder waar. De profeet Jeremia had ons moderne mensen allang door, al wist hij nog niks van vakantie – wel alles van ballingschap, maar dat terzijde. Jeremia, of liever zijn Zender, liet eeuwen geleden optekenen: 'Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbetelbaar is het, wie zal het kennen?'

Ook ons vakantiegedrag blijkt grotendeels gestoeld te zijn op zelfbedrog gevoed door wensdenken. Deze zomer deed marktonderzoeksbureau Multiscope een online onderzoek onder Nederlandse kampeersers. Wat blijkt: één van de belangrijkste criteria voor het selecteren van de geschikte camping is de beschikbaarheid van Wifi (draadloos internet). Niks idyllische ligging aan een kabbelende beek, wat nou blinkend sanitair met rustgevend muziek, hoezo campingtheater en dagelijkse animatie voor de kinderen? Dat alles valt in het niet bij de meest essentiële voorziening: Wifi. De hamvraag is niet meer 'wat kunnen we doen' maar 'kunnen we online'?

Laptop, tablet en smartphone behoren intussen voor tweederde van de vakantiegangers tot de noodzakelijke kampeeruitrusting. En wat doen we daar dan mee? Ja, natuurlijk af en toe het weer checken of info opzoeken over een bezienswaardigheid. Maar vooral: onze privé e-mail lezen en onze social media pagina's bijhouden. Digitaal ouwehoeren om het maar zo te zeggen. "Schat, we zijn de luchtbedden vergeten!" "O, wel lastig, maar gelukkig heb ik mijn iPhone bij me." Hoezo 'er even helemaal uit zijn'; hoezo 'helemaal wat anders doen'; hoezo 'de batterij opladen'? Dat laatste trouwens wel, want je hebt niks aan een laptop of mobiel met een lege accu.

Maar wanneer bijna iedereen als een kudde zwijnen naar de Wifi hotspots stormt, ontstaan er vanzelf Wifi notspots: een soort stiltegebieden zonder digitale vervuiling. Waar het ontvangstsignaal van stilte nog optimaal is. En dat is iets heel anders dan het ontbreken van geluid. Misschien komt een ander – de Ander – dan ook gemakkelijker aan het woord. En blijken we een Godspot gevonden te hebben...



Special Destination
SCANDINAVIË



Ongerept Noorwegen

Het langgerekte Noorwegen spreekt tot de verbeelding van de reiziger. Rotswanden die honderden meters loodrecht uit de zee oprijzen, imposante bergtoppen, het noorderlicht en de middernachtszon. De Noorse natuur is overweldigend. Niet voor niets bestempelde National Geographic de Noorse fjorden tot de mooiste ongerepte reisbestemming ter wereld.

Fjorden zijn natuurlijke kunstwerken, uitgeslepen door gletsjers die zich terugtrokken tijdens opeenvolgende ijstijden. Bijzonder mooi is de Geirangerfjord, vanwege zijn prachtige watervallen. Ook de moeite waard zijn de Folgefonnagletsjer, het hooggebergte van Jotunheimen en Nationaal Park Hardangervidda. De Noorse regelgeving maakt het mogelijk om van dit alles optimaal te genieten: wildkamperen is (bijna) overal toegestaan!

Wie Midden-Noorwegen nog niet koud genoeg vindt, brengt een bezoek aan de Finnmarksvidda. Hier leven de oorspronkelijke bewoners van Noorwegen: de Sámi, ook wel Lappen genoemd. Zij vestigden zich meer dan tienduizend jaar geleden in Scandinavië. De Finnmarksvidda is een uitgestrekte, onherbergzame hoogvlakte waar ontelbare kuddes rendieren rondtrekken. In de herfst- en wintermaanden kun je een spectaculair natuurfenomeen waarnemen: het noorderlicht. Ook bijzonder is het Iglo Hotel in Alta: een toeristisch onderkomen opgetrokken uit sneeuw en ijs. Het hotel opent elk jaar zijn deuren in januari en smelt tijdens het voorjaar weer weg.

IJslandse betoveringen

Middenin de Atlantische Oceaan ligt een eiland van uitersten: van donkere dagen en zonnige nachten, mysterieuze maanlandschappen en vulkanische vlakten. Laat je betoveren door helder glinsterende gletsjermereen. Luister naar de oorverdovende stilte. Of breng een bezoek aan 's werelds noordelijkst gelegen hoofdstad.

Het dunbevolkte IJsland ligt nét onder de poolcirkel en werd pas in 1944 onafhankelijk van Denemarken. In de vroege middeleeuwen zetten Ierse monniken er voet aan wal, om vervolgens verjaagd te worden door bloeddorstige Vikingen. De eerste Viking die zich permanent op IJsland vestigde, koos in 877 een zuidwestelijk gelegen baai als onderkomen en noemde die plaats Reykjavik, wat 'rookbaai' betekent. Ook vandaag de dag is de baai in nevelen gehuld, als gevolg van de stoom die oprijst uit de talloze heetwaterbronnen die IJsland rijk is.

IJsland is een avontuurlijke bestemming voor natuurliefhebbers. De Laugavegur langeafstandsroute voert door prachtige landschappen, van paarsgekleurde bloemenweiden naar kale toppen en sneeuw bedekt met een laagje as. Meer dan tweehonderd verschillende vogelsoorten vinden hier hun thuis. Met een beetje geluk spot je een walvis, zeehond of dolfin langs de kust. De witgeschilderde houten huizen van Reykjavik vormen het decor voor een dagje winkelen en cultuur snuiven. Wie alles wil weten over de IJslandse geschiedenis brengt een bezoek aan het Nationaal Museum. Toe aan ontspanning? Neem een duik in de Blue Lagoon, een meer met een gemiddelde watertemperatuur van 39 graden Celsius.

Een warm welkom in Finland

Het Fins is een van de moeilijkste talen ter wereld. Gelukkig spreken de meeste bewoners van dit bosrijke land uitstekend Engels. Nadat het ijs gebroken is, wacht een warm welkom!

Finland is een brug tussen Oost en West. Hier ontmoeten de Europese en Slavische culturen elkaar. De tegenwoordige republiek was meer dan 600 jaar lang onderdeel van het Zweedse Koninkrijk, om vervolgens te worden opgeslokt door grote buur Rusland. In 1917 verklaarde Finland zich onafhankelijk.

Het land van de echte Kerstman (niet de Coca-Cola versie) is nog grotendeels onontdekt door toeristen. Ten onrechte: dit stilteparadijs is bij uitstek geschikt voor een ontspannende doevakantie. Finland telt 37 nationale parken. Net als in Noorwegen mag je vrij kamperen en zelf bessen en paddenstoelen plukken om op te eten! De duizenden meertjes en eilandjes nodigen uit tot wandelen, vissen, zeilen en kanoën. Aan de zuidkust wordt 's zomers veel gezwommen. De Kotka-archipel herbergt talloze vriendelijke vissersdorpjes. Wie geïnteresseerd is in kunst en cultuur, brengt een bezoek aan Rauma, een eeuwenoud stadje dat door UNESCO tot werelderfgoed is bestempeld. Of bewonder het stadsgezicht van Helsinki en laat je verrassen door negentiende-eeuwse Jugendstil en hypermoderne Finse architectuur.