

# Weergaloos mooi!

AL VOOR HET VIERDE JAAR OP RIJ STAAT DEZE BIJZONDERE VAKANTIE IN ONS REISPROGRAMMA. DE BEOORDELINGEN LIEGEN ER NIET OM: ELK JAAR WEER WEET DEZE REIS EEN PLAATS TE BEMACHTIGEN IN ONS LIJSTJE MET TOP-BESTEMMINGEN. TIJD OM EENS EEN SAMENVATTING OP PAPIER TE ZETTEN VAN DEZE MUNROBAGGINGREIS MET HAAR AVONTUURLIJKE DEELNEMERS. WANT HOE KOMEN WE ERBIJ OM TE GAAN MUNROBAGGEN? WAAROM GAAN SOMMIGE DEELNEMERS AL VOOR DE DERDE KEER MEE? EN WAT MAAKT DEZE REIS NU ZO SPECIAAL EN UNIEK IN ZIJN GENRE? WE LICHTEN EEN TIPJE VAN DE SLUIER OP. MAAR OM ÉCHT ANTWOORD TE KRIJGEN OP DEZE VRAGEN, ZIT ER NATUURLIJK MAAR ÉÉN DING OP...

### PER TOEVAL ONTDEKT

Twintig jaar geleden en puur bij toeval beklom Siegurd van Leusen zijn eerste Munro. Niet zomaar een Munro, maar de op één na hoogste berg van Groot-Britannië: de Ben Macdui. Gecharmeerd door de afgelegen locatie, de diepe stilte en de ruigheid van de bergen, werd hij geprikkeld om meer van deze bergen te bedwingen. Hij had nog geen idee dat het een nationale sport in Schotland is om ze alle 282 te beklimmen. Over zijn eerste ervaring in Schotland in 1996 vertelt hij het volgende: "Aan het einde van mijn vakantie stond ik op de top van een afgelegen Munro in het noorden van Schotland. Hier raakte ik aan de praat met een koppel uit Wales. Ironisch genoeg begon het gesprek over zonnebrand, want dat had ik niet bij mij. Mijn beeld van Schotland was als een koud land met veel regen en wind. Daar sta je dan compleet te verbranden op de top van de Ben More Assynt, onder een strakblauwe lucht en met meer dan dertig graden! Van de zonnebrand ging het gesprek over op Munrobagging: het bedwingen van alle bergen in Schotland boven de 3000 voet (915 meter). Daar had ik natuurlijk oren naar. Want één, ik was nu al totaal verliefd op dit land, en twee, ik hou van een uitdaging!" En zo kreeg Siegurd de Munrobaggingkoorts goed te pakken. Zo erg zelfs dat hij sindsdien twee keer per jaar naar Schotland afreisde. Om Munro's te beklimmen en te wildkamperen, maar ook om te genieten van de gastvrijheid en gemoedelijkheid van de Schotten. En natuurlijk om heerlijk te eten en drinken – Siegurd's tweede grote liefde.

### VUURDOOP

In 2013 komt de eerste Munrobaggingreis in de gids van Amarantravels. Onder leiding van Siegurd, die er al inmiddels bijna 100 heeft beklommen, gaat een grote groep richting de Schotse hooglanden. Om meteen de eerste dag al een Munro te beklimmen. De vuurdoop voor velen! Met een ironische klemtoon op 'vuur', want wat was het heet! Gelukkig ging Siegurd inmiddels niet meer zonder zijn zonnebrandcrème op pad, dus dat bood uitkomst. De top van de Ben Vorlich op de eerste dag was de eerste





## Een stukje Schotland in ons

Schotland maakt iets in je los. Zoveel mag duidelijk zijn. Een deelnemer verwoordde het als volgt: *“Ik geloof dat Schotland refereert aan iets dat in onszelf zit: hoogte- en dieptepunten, afwisseling, tegenstellingen en schoonheid. Tegelijk is Schotland gehuld in een soort mysterie; begrijpen zal ik het niet, net zoals we onszelf nooit helemaal zullen begrijpen. Daar even onderdeel van zijn, geeft ruimte en vrijheid, omdat het groter is dan ik en het plaats geeft aan mijn verlangen naar echtheid, zonder kaders van verstand. Door Munrobaggen, het continue afstemmen op de omgeving, de verantwoordelijkheid voor de ander en jezelf, het letterlijk samen optrekken en het (leren) kennen van je eigen grenzen, maakt dat ik leef. Dat leven samen delen, in een land dat leven ademt, maakt dat ik er nooit meer weg zou willen.”*

van een hele reeks beklimmingen; bijna allemaal in mooi en droog weer! Dat kwam als een totale verrassing voor veel deelnemers. Tijdens de laatste Munro van de vakantie was het eindelijk mistig, klam, winderig en fris. Stiekem was dit best een opluchting voor de deelnemers en voor Siegurd. Je moet ervan houden, maar het typisch Britse weer geeft absoluut een bijzondere dimensie aan de Schotlandervaring!

### HOOGSTE BERGMASSIEF

De reis van 2014 ging door met een klein groepje. Vier van hen waren avonturiers uit het vorige jaar die de smaak te pakken hadden. Daarom werd besloten om een ander gebied te verkennen. De Cairngorms, het hoogste bergmassief van Schotland, werd de uitdaging van deze vakantie. Aan Munro's geen gebrek hier! Geloof het of niet, maar ook deze vakantie was het prachtig mooi weer. Doordat de groep wat kleiner was, was er meer ruimte voor ontspanning. Bijvoorbeeld door een High Tea te houden bij een befaamde taartbakker en een bezoek te brengen aan de hoogst gelegen whiskydistilleerderij van Schotland. De zware tochten en ontspannen momenten werden allemaal vastgelegd op de gevoelige plaat, door reisleader en professioneel fotograaf Marco Versteeg. Met veel nieuwe verhalen, adembenemende foto's en vooral veel beklommen toppen keerde de groep terug naar Nederland.

### UITZONDERLIJK

2015 was een uitzonderlijk jaar. Niet alleen gingen er deelnemers voor de tweede of zelfs derde keer mee, maar ook zouden we een heel nieuw deel van Schotland verkennen: het uiterste noorden. Volgens Siegurd het mooiste gedeelte van dit prachtige land. We reisden dit jaar met de boot vanaf IJmuiden. De groep had daardoor alle tijd om gezellig kennis te maken en te ontspannen tijdens de lange overtocht. Met genoeg opgespaarde energie begon de groep aan de beklimmingen. Wat een stilte en uitgestrektheid bood het Schotse natuurschoon... Weergaloos mooi! De deelnemers waren al snel op elkaar ingespeeld en de groep hield rekening met elkaars tempo. Niet alleen de Munro's waren de hoogtepunten tijdens deze reis, maar ook de overnachting op het strand, het klimmen en abseilen vanaf de kliffen en de fish & chips in het havenplaatsje Ullapool. Jantine Sonneberg ging dit jaar mee als reisleader en bereidde Bijbelstudies voor over Micha. Diepgaand, speels en verrassend, zo luidden de reacties van de deelnemers. Het leverde bijzondere gesprekken op. *“Huil niet omdat het voorbij is, maar lach omdat het is geweest!”* Met die woorden besloot de groep deze derde editie.

Meer informatie over de reis kun je vinden op pagina 97.



**AMARANT**  
reizen

CHRISTELIJKE VAKANTIES  
[www.amarantreizen.com](http://www.amarantreizen.com)