



Wonderschoon Wallis

HOGE BERGEN EN UITGESTREKTE SNEEUWVELDEN, MAAR OOK GLOOIENDE WIJNGAARDEN EN EEN MEDITERRAANS KLIMAAT: DIT ZWITSERSE KANTON IS ER ÉÉN VAN UITERSTEN. DE ROMEINEN GAVEN HET GEBIED DE NAAM 'VALLIS', DAT 'VALLEI' OF 'DAL' BETEKENT. EEN DOELTREFFENDE OMSCHRIJVING VOOR DIT STUKJE ALPENLAND, WANT WALLIS IS NIETS ANDERS DAN EEN BREED HOOFDDAL MET TALLOZE ZIJTAKKEN, UITGESLETEN DOOR EEN KILOMETERS LANGE GLETSJER. VAN DIE INDRUKWEKKENDE IJSPARTIJ IS NU NOG MAAR EEN KLEIN STAARTJE OVER.

Bij de Furkapas ligt het laatste restje ijstijd aan je voeten. Hier ontspringt de levensader van Wallis: de Rhône. Aan de voet van de gletsjer ligt, hoe toepasselijk, het dorpje Gletsch. Vanaf het stationnetje vertrekt de Furka Dampfbahn, een historisch stoomtreintje dat al meer dan honderd jaar aan de prachtigste uitzichten voorbij tuft. Verstokte automobilisten nemen de Furkapasweg en stappen uit bij restaurant Belvédère voor een bezoek aan de kleine ijsrot die ieder jaar in de gletsjer wordt uitgehakt. Het restaurant doet goede zaken, want na al die kou wil je niets liever dan *heiße Schokolade mit Sahne*. Liefst met een groot stuk *hausgemachte* taart.

WEERKERK

Wallis is de toegangspoort tot Noord-Europa. In de Middeleeuwen brachten handelskaravanen geld in het laatje van de tolheffers, die trots hun bergpassen bewaakten. Op strategische punten werden kastelen gebouwd, veilige bolwerken die tevens dienst deden als markt en opslagplaats. Bijzonder is de vestingstad Sion, het machtscentrum van Wallis. Op de rechteroever van de Rhône prijken de burchtheuvels Valère en Tourbillon, die niet alleen bescherming moesten bieden tegen binnenvallende legers, maar ook tegen de stortvloed van smeltwater die in het voorjaar de rivierbedding overspoelt. Beide burchten zijn alleen te voet te bereiken. Een mooie wandeling door een mediterrane landschap brengt je op 658 meter, bij de ruïne van Tourbillon. De pittige klim wordt beloond met een prachtig uitzicht op de vestingkerk van de Valère en de omliggende wijngaarden. Met haar kantelen, dikke muren en met ijzer beslagen poort is de Basilique Notre-Dame-de-Valère een echte 'weerkerk'. Dat moet ook wel, want vanaf de elfde eeuw kreeg de bisschop van Sion niet alleen geestelijke, maar ook wereldlijke macht toebedeeld. Hij mocht rechtspreken, belasting innen, munten slaan... en oorlogvoeren. Binnen in de kerk is niet veel te merken van die wereldse strijd. Grootste blikvangers zijn de zeventiende-eeuwse houten koorstoelen, waarop verschillende scènes uit het lijdensverhaal zijn geschilderd. Prachtige fresco's versieren de muren rondom het altaar. In de basiliek bevindt zich ook het oudste orgel van Zwitserland. Het 600 jaar oude instrument wordt nog steeds bespeeld.

TOBLERONE BERG

In de negentiende eeuw boet Wallis in aan politieke invloed. Wat blijft, zijn machtige vierduizenders, onwrikbare Alpenreuzen die zelfs Hannibal met zijn olifanten maar moeizaam bedwong. De Jungfrau, de Matterhorn, de Dufourspitze – hun woeste aantrekkingskracht lokt jaarlijks tal van toeristen de bergen in. In Zermatt vind je niet alleen stoere bergsporters, maar ook winkelgekke dames (en heren) die in drommen door de autovrije hoofdstraat trekken. Het massatoerisme in het Mattertal ging van start met de komst van de Britten, die hier in 1855 hun hoteldynastie Seiler vestigden. Toch doet de drukte niets af aan het adembenemende landschap. Wie te voet of per kabelbaan de hoogte opzoekt, wordt verrast door een panorama dat maar liefst 38 toppen telt. In het Matterhorn Glacier Paradise kom je meer te weten over het ontstaan van gletsjers en zijn ijssculpturen te zien. Een in de rots uitgehakte lift voert naar het hoogste toeristische bergplatform in Europa, natuurlijk met uitzicht op de 'Toblerone berg'. Trek je liever zelf de stoute schoenen aan? Vanaf het bergstation loop je in anderhalf uur naar de Breithorn, de 'eenvoudigste' vierduizender. Een mooier begin van een bergvakantie bestaat niet!



Een Amarant klassieker...

Dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat Amarant Reizen haar eerste reis naar Wallis organiseerde! Ook deze zomer staat er weer een wandelvakantie naar Wallis op het programma. Wil je Wallis zelf ervaren? Reis dan met Amarant naar het Saastal, het ruigste dal van Zwitserland.

Kijk op www.amarantreizen.com voor meer informatie over deze reis.