



VAN BOLLETJES IJS TOT BOLLETJESTRUI

OP DE FIETS VAN ITALIË NAAR HET
SLOVEENSE STIERMARKEN

IN HET ITALIAANSE ZUID-TIROL ONTSPRINGT HET RIVIERTJE DE DRAU, EEN NIETSEZGENDE STROOMPIE DAT DOOR SMELTWATER IN EEN KOLKENDE RIVIER VERANDERT. HIER BEGINT OOK DE DRAU RADWEG, EEN 366 KILOMETER LANGE FIETSRROUTE VAN DOBBIACO NAAR HET SLOVEENSE STIERMARKEN. AL TRAPPEND PASSEER JE PARELS VAN STEDEN, WORD JE OMRINGD DOOR ALPENWEIDEN EN VIND JE VERKOELING AAN DE OEVER VAN DE RIVIER. ONDERWEG LIGGEN BERGEN EN DALEN, GENIETEN EN AFZIEN, VLAK BIJ ELKAAR, ZO WEET AMARANT REISLEIDSTER ANNEKE VAN EKEREN. DEZE ZOMER CROST ZE MET EEN GROEP FANATIEKE FIETSERS DOOR HET ADEMBENEMENDE BERGLANDSCHAP.

CULINAIRE KUNST

“De tocht begint niet al te moeilijk, met een etappe van zo’n 50 kilometer heuvel af. In het begin is het wel wennen aan elkaars manier van fietsen, natuurlijk. Maar aan het einde van de dag heb je als groep het ritme wel te pakken.” Het fietsgezelschap overnacht op een camping in Lienz, een vriendelijk plaatsje in het zuiden van Oostenrijk. Klinkerstraatjes, pleisterwerk in pasteltinten, het kenmerkende ‘ui’ kerkje: Lienz heeft het allemaal. Toch is Italië nooit ver weg: met name de *gelateria* is een veelvoorkomend verschijnsel langs de Drau. Of je nu door Italië, Oostenrijk of Slovenië fietst, zelfbereid ijs is een culinaire kunst.

KODAK MOMENTEN

Vanaf Lienz gaat de route verder naar Spittal en Villach, van oudsher een belangrijk knooppunt van handelswegen tussen Italië naar Slovenië. De stad wordt omgeven door het blauwe water van talloze meertjes en meren, zoals de Faakersee en de grotere Wörthersee. Wie wil genieten van het imposante uitzicht, bezoekt het idyllische dorpje Maria Wörth, dat op een schiereilandje in het meer ligt.

Om al te erge zadelpijn te voorkomen, zit het reisgezelschap niet alleen maar op de fiets. Ondanks de regen trekt medereisder Matthijs met de groep de bergen in. “Op de foto’s kun je goed zien hoe de toppen van de bergen helemaal verhuld zijn door de mist. Helaas zie je geen vergezichten, maar laaghangende wolken geven ook hele mooie Kodak momenten, hoor.”

VERWONDERDE BLIKKEN

In de dagen die volgen, slingert de route van Karinthië naar het noorden van Slovenië. Voor Anneke is dit het mooiste stuk van de reis: “De omgeving is hier toch net weer anders. De paden zijn steiler en je fietst

dwars door de bergen. Al is dit wel één van de zwaarste etappes. Maar de indrukwekkende natuur maakt veel goed. Bovendien heb ik enorm genoten van de ontmoetingen met de lokale bevolking.”

Onderweg krijgt de groep soms verwonderde blikken toegeworpen. “Als je bij een Sloveens restaurantje aan de koffie zit, wordt er verrast gereageerd op zo’n fietsavontuur. De locals zijn écht geïnteresseerd in onze tocht, geven advies over de route en vinden het ontzettend leuk om op de foto te gaan,” vertelt Anneke.

BOLLETJESTRUI

Omdat de route van Dobbiaco naar Maribor deels bergafwaarts gaat, is de Drau Radweg erg populair bij, met name Italiaanse, families met kinderen. Anneke: “Je ziet het voor je. Zo’n jong gezinnetje, niet zo bekend met fietsen, een beetje té relaxt. Dat schiet dus niet op...” De Amarant groep blijkt uit ander hout gesneden: de etappes worden afgelegd met een gemiddelde snelheid van 21 kilometer per uur, bergbeklimmingen inbegrepen. Overigens willen de benen niet altijd meewerken. “Eén van de campings lag een stukje van de route af en was ook nog hoger gelegen. Dan moet je aan het eind van de dag nog even heel erg klimmen. De fanatiekelingen fietsen dan gewoon door! Complimenten voor die jongens, maar ik heb het toch maar op een lopen gezet. Al valt dat ook niet mee, met een fiets aan de hand.” Toch geeft dat enthousiasme ook een kick, beaamt Anneke. “Bij zo’n klim wil je toch nog even een sprintje doen, want wie wil er nu niet als eerste boven zijn?” Bovendien gloort er eeuwige roem aan de horizon voor de beste klimmer: de bolletjestrui!

GROEPSGEVOEL

Zo’n sportieve uitdaging draagt ook bij aan het groepsgevoel. “Met elkaar de berg op fietsen en elkaar steunen, oppeppen... je fietst zo’n tocht echt mét elkaar. En dat terwijl je enkele dagen daarvoor nog volstrekt onbekenden was.”

Bij het ontstaan van een hechte groep speelt het geloof zeker een rol, blijkt uit Anneke’s verhaal. “Ken je dat lied ‘Op bergen en in dalen, ja overall is God’? Dat heb ik als thema van onze reis gekozen. Al fietsend voer je veel gesprekken, praat je over hoe je God ervaart in je eigen leven. Daardoor zie je God onderweg in zo veel mensen en dingen... Dat is rijkdom!”



De Drau Radweg

De Drau Radweg bestaat uit 6 etappes, in lengte variërend van 38 tot 89 kilometer. De fietsroute wordt aangegeven door een groen bordje met het opschrift R1 (in Oostenrijk) of K1 (in Slovenië). Tot aan Völkermarkt is de route gemakkelijk te fietsen, maar de stukken in Slovenië zijn behoorlijk pittig en meer geschikt voor de geoefende fietser. Een uitgebreide beschrijving van de route en bezienswaardigheden is te vinden op www.drauradweg.com

In de zomer van 2014 organiseert Amarant Reizen weer diverse fietstrektochten in Europa, waaronder deze fietstrektocht van Dobbiaco naar Maribor. Houd de website in de gaten voor het nieuwe programma: www.amarantreizen.com