



Mooi Madeira

Wandelen tussen bergen, bloemen en oeroude bossen



Het moet ergens in de vijftiende eeuw geweest zijn dat een Portugese zeevaarder voor het eerst voet zette op een onbewoond eiland in de Atlantische Oceaan. Wie deze ontdekker is geweest, is niet bekend. Maar zijn adem moet hem zijn ontnomen bij het zien van de machtige vulkanische rotsen, de weelderige bloemenzee, de bruisende watervallen en de uitgestrekte oerbossen. Aan dat laatste heeft 'houteiland' Ilha da Madeira haar naam te danken. Maar het had net zo goed 'Paradijs' kunnen heten.

Door Henrike Joziassse

SUIKER EN WEELDE

De Portugezen bedachten zich geen moment, koloniseerden het schitterende eiland en voegden het bij Portugal. Door het graven van irrigatiekanalen van het vochtige noorden naar het droge zuiden, zogenaamde 'levada's', werd landbouw mogelijk en begon men met het verbouwen van suikerriet. Madeira groeide al snel uit tot een belangrijke internationale handelshaven. Christoffel Columbus was één van de eerste bewoners van Madeira. Later wisten ook de Engelsen het zonnige oord te vinden. Zij deden al vroeg zaken met de Portugese handelaars. Rond het midden van de negentiende eeuw reisden vooraanstaande Engelse families naar het eiland om er te overwinteren vanwege het aangename klimaat en voilà: het toerisme op Madeira was geboren.

ALTIJD GROEN

Inmiddels zijn het allang niet meer alleen Portugezen en Engelsen die genieten van het onge-repte eldorado. Menig vakantieganger heeft er zijn hart verloren. Zo ook Cathalien de Bruin (49), die vorig jaar een Amarant reis leidde naar deze geliefde vakantiebestemming in de Atlantische Oceaan. Cathalien: "Het is een prachtig eiland. Altijd groen, heel afwisselend en met

IN DE NEGENTIENDE EEUW REISDEN EN- GELSE FAMILIES NAAR HET EILAND OM ER TE OVERWINTEREN EN VOILÁ: HET TOERISME OP MADEIRA WAS GEBOREN.

heerlijk weer. Omdat het niet al te groot is, kun je alle hoeken van het eiland aandoen vanuit de plek waar je verblijft." Het Amarant gezelschap verbleef in vierpersoons appartementen met uitzicht op zee en maakte elke dag wandelingen door bergen en bossen, over smalle paadjes, langs rotsen en kliffen, door authentieke dorpjes en uitbundige natuur.

OERBOS

Eén van de bijzondere natuurverschijnselen op Madeira is de laurisilva, origineel overblijfsel van een oeroud Laurierbos. Waar op het Europese continent de laurierbomen de ijstijd niet hebben overleefd, konden de altijd groene bomen op

Madeira dankzij het aangename klimaat wél blijven bestaan. Vanwege de biologische diversiteit zijn de oeroude kronkelige bomen op de lijst van UNESCO werelderfgoed geplaatst. Het zijn vooral de wandelaars die aangetrokken worden door het weelderige groen van het eiland. Ook Cathalien koos om die reden voor een reis naar Madeira. "Ik houd van wandelen en van buiten zijn in de natuur. Op Madeira heb je daar alle gelegenheid voor en wandel je in een prachtige omgeving. Het allermooist vond ik de wandeling naar de Pico Ruivo, de hoogste berg van Madeira. Het was een heldere dag en vanaf de top hadden we een spectaculair uitzicht over het

"TIJDENS EEN WANDELING MAAKTEN WE KENNIS MET EEN BOERTJE, DIE ONS SPONTAAN EEN RONDELEIDING GAF OP ZIJN BOERDERIJ."

hele eiland. Na die beklimming reden we naar Porto Moniz, het meest westelijke puntje van het eiland, waar we hebben gezwommen en de zon zagen ondergaan. Schitterend!" Witte zandstranden kent Madeira niet. Maar dankzij dat 'gemis' is het toerisme op het eiland nooit massaal geworden. Luidruchtige disco's en drommen badgasten vind je er niet. Cathalien: "Wie het eiland bezoekt, komt om te wandelen. Als je liever de hele vakantie in de zon ligt te bakken, kun je beter naar Egypte of Turkije gaan."

BLOEMENZEE

Toch is wandelen niet het enige wat Cathalien en haar reisgenoten gedaan hebben. "We liepen ongeveer vijftien kilometer per dag, wat voor iedereen goed te doen is. Zo hou je ook nog tijd over voor andere dingen. De gezellige boetiekjes in het centrum van de hoofdstad afstruinen bijvoorbeeld. De stadjes op het eiland zijn heel sfeervol. We hebben de vismarkt en de groentemarkt bezocht en op zondagmiddag geluierd in het park. Na een dag wandelen was er vaak nog genoeg tijd voor een terrasje. Ook hebben we gezwommen in *Piscinas Naturais*, natuurlijke sproelen die in de loop van de tijd zijn uitgebreid tot fantastische zwembaden. De hoofdstad heeft enkele prachtige bloementuinen, maar daar zijn we helaas niet eens aan toegekomen!" Gelukkig beperkt de flora van Madeira zich niet tot de gecultiveerde tuinen. Met name in het voorjaar is het hele eiland één grote bloemenzee. Het is dan ook niet voor niets dat 'Bloemeneiland' één van de bijnamen is die Madeira van haar fans heeft gekregen.

LOKAAL BOERTJE

'Eiland van de eeuwige lente' is ook zo'n koosnaampje, verwijzend naar de aangename zomers en zachte winters. De temperatuur ligt vrijwel altijd tussen de 16 en 26 graden Celsius. In de zomer zorgen opstijgende winden voor een wolkenlaagje boven het eiland dat de hete middagzon tempert. Cathalien: "We waren altijd

buiten. Dat begon al met ontbijten op het terras en eindigde pas na de avondsluiting." Hoewel het eiland officieel bij Portugal hoort, heeft het door zijn afgezonderde ligging een heel eigen cultuur ontwikkeld. De mensen zijn hartelijk en gastvrij. Cathalien: "Tijdens een wandeling maakten we kennis met een boertje, die ons spontaan een rondleiding gaf over zijn land en allerlei gewassen en bloemen liet zien. Alles in gebarentaal natuurlijk, want veel eilandbewoners spreken alleen Portugees. Ook als je de weg vraagt is de lokale bevolking, ondanks de taalbarrière, altijd bereid om te helpen. We wezen gewoon aan op de kaart waar we heen wilden en dan wezen zij in welke richting we moesten lopen."

WIJN EN ESPETADA

Bij de Madeiraanse cultuur hoort de typische lokale keuken. Op één van de vele terrasjes in de hoofdstad Funchal kun je de beroemde espetada proberen. Deze rundvleesspiesen met laurier worden verticaal geserveerd zodat de heerlijke jus die eraf druipt, opgevangen wordt op een stukje brood. Lokale wijn erbij en je hebt een niet te versmaden afsluiter van een heerlijke wandeldag.

Cathalien is nog lang niet uitgekeken op Madeira. "Eigenlijk is een week te kort. Daarom ga ik deze zomer nóg een keer het eiland bezoeken. En dan drie weken achter elkaar. Er valt nog zoveel te ontdekken daar! Ik kan het eiland bij iedereen aanbevelen."



Ook wandelen op Madeira? Amarant Reizen organiseert van 5 t/m 12 juni een wandelvakantie naar het eiland. Deze reis heeft gegarandeerd vertrek!

www.amarantreizen.com