

# REIZEN AAN DE LOPENDE BAND

**REISLEIDER  
PETER VERTELT  
OVER ZUN  
PIONIERSWERK  
VOOR AMARANT**

DOOR SARAH VAN WIJK

PETER GROENENBOOM WERKTE TOT ZIJN 28<sup>e</sup> IN EEN BAKKERIJ. MET 11 TOT 12 UUR WERKEN PER DAG BLEEF ER NIET VEEL TIJD OVER OM OP VAKANTIE TE GAAN, LAAT STAAN VERRE REIZEN TE MAKEN. DAT VERANDERT ALS HIJ AMARANT REIZEN ONTDEKT EN VOOR HET EERST OOG IN OOG STAAT MET DE PRACHT VAN DE PYRENEEËN. INMIDDELS WERKT PETER (41) ALS BELEGGINGSADVISEUR BIJ ROBEKO EN REIST HIJ IN ZIJN VRIJE TIJD STAD EN LAND AF, OP ZOEK NAAR SPANNENDE REISBESTEMMINGEN VOOR AMARANT.

*Voor Amarant Reizen organiseer je reizen naar landen als Patagonië en Mongolië. Die voorliefde voor verre oorden, waar komt die eigenlijk vandaan?*

Na mijn avontuur in de Pyreneeën ben ik echt verliefd geworden op de bergen en ging ik zelf ook reizen en trektochten leiden. Binnen Europa, dat wel. Maar toen bij Amarant een reis naar Nepal op de planning stond, was ik meteen verkocht! Want als je écht hoge bergen wilt, moet je dáár naartoe.

*Zijn je verwachtingen uitgekomen?*

Toen we bij aankomst in Nepal met de bus van het vliegveld naar het hotel reden, was de reis voor mij eigenlijk al geslaagd. Die bergen! Zó overweldigend! In Nepal is ook mijn belangstelling gewekt voor andere culturen. Vanaf dat moment ben ik echt verre reizen gaan maken en ging ik ook buiten Europa reizen uitzetten en leiden voor Amarant.

*Het bedenken en plannen van een reis is iets anders dan het leiden van een vakantie die al door Amarant is bedacht. Wat moet ik me hierbij voorstellen?*

Soms maak ik zelf een bijzondere reis en komt een aangepaste versie daarvan in het programma van Amarant. Zo ben ik na mijn avontuur in Nepal naar Zuid-Amerika geweest. Daar is vervolgens een Amarant reis naar Peru uit komen rollen. Verder heb ik wel een stuk of vijf, zes vakanties geleid met Jaap van Sliedregt. Toen Jaap vervolgens bij Amarant ging werken,



Peter (links) als reisleider tijdens de Transmongolië reis



hebben we aan de lopende band reizen bedacht. Gewoon 's avonds aan de keukentafel, achter de laptop. Jaap woonde in Nunspeet en ik in Rotterdam, maar we zagen elkaar toch minstens één keer per maand!

*Je hebt een mooie bestemming in je hoofd. En dan? Hoe ga je vervolgens te werk?*

Eén van de reizen die ik samen met Jaap heb uitgezet, is een wandelvakantie in Cornwall. Die reis is een echte Amarant klassieker geworden. Jaap en ik zijn op een vrijdagavond naar de haven gereden, auto op de boot en wandelen maar! Zo'n reis van twee weken jagen wij er in drie dagen doorheen: campings opzoeken, interessante plekjes vinden, route uitschrijven, draaiboek opstellen...

*Klinkt als een drukke bezigheid.*

Ja, druk is het wel. Zo ben ik met Jaap eens twee, drie dagen door Barcelona gerend op zoek naar een betaalbaar 2-sterrenhotel. Overal binnenlopen, foto's maken, de foyer bekijken. Die mensen wisten niet wat ze overkwam.

*En, hotel gevonden?*

Zeker! En nog vlak bij het centrum ook. Maar zelf slapen we in simpele hostels hoor, want dat is natuurlijk véél goedkoper!

*Kun je eigenlijk nog wel rustig op vakantie, zonder in je hoofd van alles te plannen?*

Als ik zelf op vakantie ga, denk ik toch altijd ergens: is dat misschien iets voor Amarant? Al komen veel ideeën uiteindelijk toch niet door de screening, omdat een reis te duur of om andere redenen onhaalbaar is.

*Je bent intussen getrouwd met Marcelien. Wat vindt zij eigenlijk van jouw reislust?*

Marcelien: Ik heb nooit alleen Peter, maar ook

reisleader Peter mee op pad! Hij heeft een heel actieve houding op reis. Hij is van alles aan 't regelen en organiseren. Soms denk ik: o nee, daar gaan we weer! Maar zijn reislust is wel een echt pluspunt hoor!

Peter: Ja, dat klopt wel. Dat zit gewoon in me. Maar ik vind het dan ook leuk om over zulke dingen na te denken. Ik doe het voor mijn plezier.

*Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt als reisleader?*

Ik heb al meer dan twintig reizen op mijn naam staan, dus ik kan denk ik een heel boek schrijven over mijn belevenissen. Maar het meest rare avontuur was toch wel de Amarant reis naar Noorwegen. Op weg naar de Lofoten zag ik aan de zijkant van de

## **"ZO'N REIS VAN TWEE WEKEN JAGEN WIJ ER IN DRIE DAGEN DOORHEEN."**

weg een eland staan. Gewoon, heel rustig. Word ik 5 minuten later gebeld dat de groep in het busje achter ons die eland op de auto heeft gekregen! Nou, als reisleader ben je dan wel de sjaak. De ANWB beloofde binnen drie kwartier iemand langs te sturen. Ja, ze dachten zeker dat we op de A12 stonden? Drie uur later kwam er eindelijk hulp. Het busje natuurlijk helemaal in de prak, dus ik samen met twee anderen in een taxi om huurauto's te halen. Het was midden in de nacht, maar nog helemaal licht buiten. Een van de mooiste autoritjes ooit! Dat mocht overigens wel wat kosten: een taxirit van drie uur met weekendtarief, nachttarief en weet ik niet wat voor speciaal tarief. Achthonderd euro lichter! Daar heb je dan gelukkig weer een reisverzekering voor.

*Het is dus goed afgelopen?*

Ja, uiteindelijk hebben we onze rondreis zelfs zonder vertraging kunnen vervolgen. Al ging het bij de overtocht naar Bodø bijna weer mis. Ik had nog zo tegen het veerbootpersoneel gezegd: we zijn met een groep, we moeten er óf allemaal op, óf allemaal af. Sta ik vervolgens toch nog met een deel van de groep aan de kant. Met in

## **"DE ANWB BELOOFDE BINNEN DRIE KWARTIER IEMAND LANGS TE STUREN. JA, ZE DACHTEN ZEKER DAT WE OP DE A12 STONDEN?"**

mijn zak de sleutel van het busje dat al op de boot staat! Die mensen schreeuwen, wij in paniek. Gooi ik in een impuls zó die sleutel over de laadklep heen. Gelukkig is 'ie niet in het water beland...

*Welke reisdream zou je graag in vervulling zien gaan?*

Ik zou alle werelddelen wel willen bezoeken. Maar ja, de Zuidpool hè. Dat is nog niet gelukt. Toen ik met Amarant in Patagonië was, helemaal in het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, bood een lokaal reisbureau daar reizen aan naar de Zuidpool. Voor de helft van de prijs! Echt spotgoedkoop. Maar ik was met een hele groep, dus ik kon moeilijk even overvaren...

*Welke reis staat er dit jaar op het programma?*

Alaska! Het wordt een hele mooie reis, dus hopelijk melden zich flink wat enthousiaste deelnemers aan.



Groepsfoto tijdens de reis naar Patagonië

## **Samen met Peter naar Alaska?**

Alaska Avontuurlijke Rondreis - alle leeftijden  
Periode 09/08 - 29/08 (21 dagen) - Prijs: € 2994,-

Voor meer informatie, ga naar de website van  
Amarant Reizen: [www.amarantreizen.com](http://www.amarantreizen.com)

