

REISLEIDER PROFIEL

WAT TREKT JOU IN HET REISLEIDERSCHAP?

"Ik wil deelnemers graag meenemen en laten delen in nieuwe ontdekkingen. Deze winter vierde ik bijvoorbeeld Oud & Nieuw met vrienden in Riga, vanuit een kano op de Daugava rivier. Al doberend in onze bootjes hadden we een fantastisch uitzicht op het stadsvuurwerk. Zulke bijzondere momenten wil ik ook mijn deelnemers niet onthouden!"

HOE BEN JE IN HET REISLEIDERSCHAP BELAND?

"Al tijdens mijn baan bij een woningcorporatie besloot ik een bed & breakfast op te zetten, 'Plek voor Pelgrims'. Ik had een kamer in mijn huis over en het leek me gewoon leuk om gastheer te zijn en mensen mijn land te laten zien. Verder leidde ik tussendoor af en toe een reis. Een paar jaar geleden merkte ik dat ik steeds minder voldoening uit mijn werk haalde en toen begon het pas écht te kriebelen. Maar ja, alle vastigheden van een baan geef je niet zomaar op. Toch besloot ik eens serieus naar mogelijkheden te zoeken. Komt er op een dag een schip voorbijvaren (dat heb je in Rotterdam), dat fietsvaarvakanties aanbiedt. Er wordt een reisbegeleider gezocht, dus ik bellen. Binnen no-time sta ik op het dek bij die schipper en zijn vrouw, allebei dikke zeventigers. Toen heb ik een seizoen meegeevaren om te kijken wat ik aan de vaartochten kon bijdragen. Uiteindelijk bleek het project niet levensvatbaar en heb ik dat schip helemaal niet overgenomen, maar het is voor mij wel de aanleiding geweest om mijn baan op te zeggen en de sprong te wagen!"

WAT BRENDET JOU BIJ AMARANT REIZEN?

"Eigenlijk zijn Amarant en ik een hele logische combinatie: ik houd van actieve en avontuurlijke reizen en Amarant was altijd al wel ergens op mijn radar. Maar ja, je moet als reisleider ook gewoon de kost verdienen dus heb ik altijd voor allerlei organisaties gewerkt. In 2012 heb ik voor het eerst een Amarant reis geleid, naar de Provence. Het mooie aan Amarant is dat je allemaal het christelijk geloof gemeenschappelijk hebt. Dat schept meteen een band en zorgt voor diepgang, al zijn christenen natuurlijk net zo veelvormig als niet-christenen en kun je ook prima goede gesprekken hebben met ongelovigen. Maar omdat de Bijbel opengaat tijdens de reis, spreekt God mee in het midden van zo'n groep. Dat geeft echt wel meerwaarde."

HOE ZIET JOUW DROOMREIS ERUIT?

"Het lijkt me fantastisch om een winterreis naar Lapland te organiseren! Dat zou echt een actieve reis worden: langlaufen door de sneeuw, ijsvissen, sneeuwschoen wandelen, sneeuwscooter rijden... En natuurlijk een kijkje nemen op een rendierboerderij en een sledetocht maken met husky's! Wist je trouwens dat al deze stoere activiteiten echt onderdeel zijn van de Laplandse cultuur? Er zijn speciale verkeersregels voor sneeuwscooters, straten voor auto's met spijkerbanden en er is een soort 'fietsroutenetwerk' à la ANWB, maar dan voor langlaufers. Al die winterse manieren van voortbewegen vinden wij heel bijzonder, maar in Lapland zijn ze gewoon ingeburgerd in de maatschappij. Het is iets authentiek Scandinavisch. Zo'n reis kan trouwens het beste in maart plaatsvinden, want dan is het al wat langer licht en niet te koud, maar liggen er ook nog bergen sneeuw en heb je kans het Noorderlicht te zien."

WAT ZIJN JE TOEKOMSTPLANNEN?

"Ik ben bezig met het opzetten van mijn eigen bedrijfje onder de vleugels van Outline Travel. Er zitten namelijk nog zoveel reizen in het vat! Ik wil me in ieder geval helemaal toeleggen op avontuurlijke fietsreizen met kleine groepen. Liefst op bijzondere locaties, zoals Vietnam, Servië of de Baltische Staten."



WIE: Rikko Bulten

WAT: studeerde ooit planologie en werkte jarenlang bij gemeenten en woningcorporaties. Waagde in 2012 de sprong om fulltime reisleider te worden. Begeleidt nu actieve (fiets)reizen in binnen- en buitenland, is officieel erkend nationaal gids en internationaal reisleider en runt ondertussen met veel passie zijn eigen B&B 'Plek voor Pelgrims'.

WAAR: geboren in Zeeland en getogen in Hoogvliet, onder de rook van de Rotterdamse havens. Woont nu in Delfshaven, een stukje hip & historisch Rotterdam aan de Schie.

Ook op reis met Rikko?

Behalve de rondreis door Zuid-Afrika staan er deze zomer twee fietstrektochten langs de Isar, een reis naar Jordanië en een fietstrektocht van Reschen naar Venetië op de planning.

Fietstrektocht langs de Isar

Duitsland - 17/07-25/07 - 20-35 jaar

Duitsland - 21/08-29/08 - vanaf 30 jaar

Fietstrektocht van Reschen naar Venetië

Italië - 02/07-15/07 - vanaf 30 jaar

Rondreis Jordanië

Jordanië - 11/10-18/10 - alle leeftijden

Kijk voor meer informatie op www.amarantreizen.com

Voor een kijkje achter de voordeur van Rikko's B&B 'Plek voor Pelgrims' surf je naar bbsn.nl/nl6988